

In vuur en vlam

Een vakantie liefde alleen leuk voor de zomer? Welnee. Deze vijf stellen kwamen terug van vakantie met een wel heel bijzonder souvenir: de liefde van hun leven.

Sommige verhalen over zomerliefdes lijken zo uit een feelgoodfilm te komen. Zo ontmoette grafisch vormgever **Dominique** drie jaar geleden in hotel Los Enamorados ('de geliefden') op Ibiza de liefde van haar leven: bouwvakker **Carlos**.

Dominique (30): 'Ik was toe aan een verandering in mijn leven en vertrok voor een aantal maanden naar Ibiza om daar te werken in de winkel van een hotel. Op een dag kwam Carlos binnenlopen.'

Carlos (25): 'Het moment dat ik Dominique zag, leek alles in slow motion te gaan. Ik kende de andere werknemer in de winkel en vroeg haar meteen wie deze beeldschone vrouw was.'

Dominique: 'Zodra hij de winkel uit was, vroeg ik haar precies hetzelfde: wie was die jongen? Hij was zo vrolijk en vol energie. Een week later ging ik naar het restaurant en zag ik Carlos weer. Maar dit keer had hij werkkleren aan. Huh, dacht ik, werkt hij hier? Ja dus. Vanaf dat moment hoopte ik elke dag dat Carlos daar werkte. We kregen steeds meer contact, ook al kon ik geen Spaans en hij geen Engels.'

Carlos: 'Ik kende niet veel meer Engels dan *'I love you'*, dus we communiceerden via Google Translate.'

Dominique: 'Achteraf snap ik ook niet hoe we dat gedaan hebben, maar we begrepen elkaar gewoon.'

Carlos: 'We voelden ons erg tot elkaar aangetrokken, maar ik had op dat moment nog een relatie met iemand anders.'

Dominique: 'Toen ik hoorde dat hij een relatie had, heb ik hem gezegd dat dit voor mij niet ging werken, want ik begon echt verliefd te worden.'

Carlos: 'Mijn toenmalige relatie was al een tijd niet meer goed, en ging uiteindelijk ook uit. Daarna deden Dominique en ik alles samen en konden we er niet meer omheen: we waren smoorverliefd.'

Dominique: 'We wilden dolgraag bij elkaar blijven, maar Carlos komt uit Uruguay en had niet de juiste papieren om op Ibiza te wonen en te werken. De kans was dus groot dat hij terug naar Uruguay moest. Mijn baas zei toen voor de grap: dan moet je met hem trouwen. Daar lachten we om, maar het werd toch een serieuze optie.'

Carlos: 'Ik heb meteen gezegd dat ik dat niet wilde, want was dat wel het beste voor Dominique?'

Dominique: 'Ik wilde bij hem zijn. Als dat betekende dat ik met hem moest trouwen, deed ik dat. Ik weet dat het gek klinkt, maar ik heb mijn intuïtie gevolgd. Mijn vrienden en familie hadden veel vragen, maar ze hebben het nooit afgekeurd. Toen mijn ouders Carlos ontmoetten, zagen ze ook dat we iets speciaals hadden.'

Carlos: 'Ik werd met open armen en heel veel liefde ontvangen.'

Dominique: 'We zijn inmiddels drie jaar samen, waarvan twee jaar getrouwd.'

Vanwege corona wonen we nu tijdelijk in Ede, maar we willen terug naar Ibiza.'

Carlos: 'Dat is ook waar onze liefde is ontstaan.' ▶

top: American Vintage, blouse: Aeos Design





De hele nacht hebben we op onze badslippers door Antwerpen gelopen

Toen schrijfster **Shanna** in 2010 op vakantie ging naar de Spaanse Pyreneeën, had ze nooit verwacht de buitensportinstructeur aan de haak te slaan. Elf jaar later is ze nog altijd gelukkig met docent lichamelijke opvoeding **Maarten** en hebben ze twee zoons.

Shanna (34): 'Elf jaar geleden ging ik alleen op vakantie. Ik was helemaal klaar met al die mannen met issues die ik maar tegenkwam en wilde gewoon doen waar ik zin in had. Geen zonzakantie van drie weken met mijn vriendinnen, maar iets avontuurlijks. Ik besloot alleen met een grote rugzak mee te gaan op een georganiseerde, actieve vakantie in de Spaanse Pyreneeën. En daar liep een stoere buitensportinstructeur rond in alleen een korte broek. Hallo!'

Maarten (40): 'Shanna was mij ook opgevallen. Toen ik haar voor het eerst uit de bus zag stappen, vond ik haar er meteen leuk uitzien.'

Shanna: 'De echte interesse kwam pas toen we elkaar wat beter leerden kennen. 's Avonds aten we gezamenlijk met de groep en Maarten en ik bleven steeds wat langer bij het kampvuur hangen. Elke avond wilden we eigenlijk nog veel langer doorkletsen, maar moesten we onze gesprekken afbreken omdat het buiten te fris werd.'

Maarten: 'Overdag deed ik voor Shanna ook extra mijn best. Kom jij maar naast mij zitten, zei ik dan, of: zal ik je even helpen met dat harnas?'

Shanna: 'Hij was inderdaad wel heel behulpzaam, haha. Aan het einde van de vakantie vond ik hem echt heel erg leuk, maar was er naast die gezellige gesprekken nog niet zo veel gebeurd. Maarten bleef heel netjes en dook er niet bepaald meteen bovenop.' Maarten: 'Er zijn genoeg buitensportinstructeurs die daar geen moeite mee hebben, maar ik doe dat niet zo snel. Het was ook mijn laatste week in Spanje. Eenmaal terug in Nederland stuurde ik Shanna een bericht via Facebook of ze wilde afspreken. Gelukkig woonden we niet al te ver bij elkaar vandaan. Op de eerste date gingen we naar de Euromast en daarna reden we door naar Scheveningen voor een vuurwerkshow, waar het niet bleef bij een gesprek: we kusten voor het eerst.'

Shanna: 'Op onze tweede date besloten we rond vijf uur 's middags opeens impulsief nog even naar Antwerpen te rijden. Waarom niet? De hele nacht hebben we op onze badslippers door Antwerpen gelopen en dat was zo ontzettend gezellig. Die date laat wel zien dat we echt perfect bij elkaar passen. We houden er allebei van om iets actiefs te doen en staan heel relaxed in het leven.'

Maarten: 'Bij ons gebeurt er altijd van alles.'

Shanna: 'Na die tweede date was het vrij snel aan en de volgende zomer woonden we al samen. We zijn nooit meer terug geweest naar die bewuste camping, maar dat willen we heel graag nog eens doen. Samen met onze twee zoons.' ▶

Ik kreeg die eerste avond niet de indruk dat hij me leuk vond

Docent Nederlands **Pam** kwam er tijdens een zomer werken in Frankrijk achter dat daten niet in alle landen hetzelfde werkt. Gelukkig gaf de Franse promovendus **Théo** niet zomaar op. Binnenkort gaat Pam bij hem in Frankrijk wonen.

Pam (24): 'Vier jaar geleden ging ik naar Frankrijk om een aantal maanden te werken als receptionist op een camping. Ik zat in een klein dorpje en voelde me een beetje eenzaam, dus opende ik Tinder om wat nieuwe mensen te leren kennen.'

Théo (25): 'Toen ik het profiel van Pam zag, was ik meteen geïnteresseerd. Al dacht ik eerst dat het een nepprofiel was, omdat er wat fouten in haar Frans zaten, maar ze kon mij snel geruststellen.'

Pam: 'Ik ben geen robot, maar Nederlands. Théo kwam vervolgens naar mij voor de eerste date. We dronken wat biertjes samen en het was gezellig, maar de avond eindigde met een cultureel misverstand.'

Théo: 'In Frankrijk ben je uit respect op de eerste date wat afstandelijk. Fysiek, maar ook in het gesprek.'

Pam: 'Alsof je solliciteert. In Nederland zijn we gewend dat als je iemand leuk vindt, je dat uitsprekt en dat laat zien door bijvoorbeeld een arm om iemand heen te slaan. Ik vond Théo leuk, dus toen ik tijdens de date terugkwam van de wc ging ik niet tegenover hem zitten, maar naast hem. Hij schoof toen meteen tien centimeter naar links. Ik kreeg dus niet echt de indruk dat hij mij leuk vond.'

Théo: 'Terwijl ik juist beleefd probeerde te zijn en mezelf niet wilde opdringen.'

Pam: 'Hij gaf de hele avond *mixed signals* en ik was daardoor behoorlijk geïrriteerd. Toen hij me naar huis wilde brengen, weigerde ik dan ook en ik reageerde de dagen erna niet op zijn berichten.'

Théo: 'Ik wist dat ik iets verkeerd had gedaan, maar niet wat. Ik voelde me ontzettend gefrustreerd, want ik vond haar hartstikke leuk.'

Pam: 'Ergens voelde ik dat er iets niet klopte, dus stuurde ik hem een bericht waarin ik uitlegde hoe ik me voelde.'

Théo: 'Dat Pam zo direct en eerlijk was, vond ik erg leuk. Heel anders dan Franse vrouwen. We gingen koffiedrinken en ik deed mijn best om haar deze keer meer signalen te sturen dat het gevoel wederzijds was.'

Pam: 'Hij wilde niet nog een keer dezelfde fout maken, dus raakte hij me constant aan, haha. Het was zo gezellig dat ik de laatste bus miste.'

Théo: 'Helaas...'

Pam: 'Hij bracht me naar huis met de auto en bleef uiteindelijk slapen. Dat was het begin van een paar heel leuke weken samen. Toen ik weer naar huis ging, zei hij dat hij me zou opzoeken in Nederland. Ik was sceptisch en bang om gekwetst te worden, maar een paar weken later stond hij voor de deur. Toen realiseerde ik me dat dit serieus was.'

Théo: 'De afgelopen jaren waren door de afstand niet makkelijk.'

Pam: 'Maar over een maand vertrek ik naar Frankrijk om bij Théo te gaan wonen. We zijn inmiddels wel helemaal klaar met de afstand, maar nog zeker niet met elkaar.' ▶

De eerste zoen kwam tijdens een tour door de jungle

Ondernemers **Amber** en **Fabrizio** leerden elkaar negen jaar geleden kennen op een studentenreis naar Maleisië. Wat begon met een beetje keten, werd al snel een relatie vol avontuur. Amber is zwanger van hun eerste kind.

Fabrizio (29): 'Amber en ik waren samen met twintig andere studenten gekozen om als ambassadeurs naar Maleisië te gaan, met als doel dat land voor andere Nederlanders te promoten als vakantieoord.'

Amber (31): 'Anderhalve week reizen door Maleisië, volledig betaald. Ik dacht alleen maar: *let's do this!* Dus stond ik op eerste kerstdag met mijn koffer op Schiphol. Fabrizio viel me in de eerste instantie niet echt op, ik vond hem maar een jongetje. Maar toen we elkaar iets beter leerden kennen, kreeg ik al snel door dat hij iemand was met wie je lol kunt maken. Toen ik me 's avonds een keer verveelde, klopte ik daarom bij hem aan met de vraag of hij samen met mij stiekem in het hotelzwembad wilde springen. Hij zei meteen ja.'

Fabrizio: 'Er gebeurde die avond niets tussen ons, maar met deze actie had ze mijn aandacht getrokken. Een paar dagen later stonden we op een groot oud-en-nieuwfeest met allemaal hoge piefen. Ik wilde graag de boel een beetje opschudden en iets grappigs doen, dus toen wij als *young ambassadors* het podium op werden geroepen, ging ik op mijn knieën voor Amber en deed ik alsof ik haar ten huwelijk vroeg met een ring uit een kauwgomballenautomaat.'

Amber: 'Ik had geen idee dat hij dit van plan was, maar er stonden duizend mensen voor me te juichen en te

applaudisseren, dus ik pakte meteen mijn rol en zei ja.' Fabrizio: 'Eigenlijk zijn we dus al vanaf 2012 verloofd, nog voordat we überhaupt gekust hadden.'

Amber: 'Gevoelig puntje, want er is daarna nooit meer een ring gekomen. Maar die eerste zoen kwam wel al snel toen we een dag later een tour door de jungle maakten.'

Fabrizio: 's Avonds sneakten we onze tent uit en hebben we onder de sterrenhemel gekust.'

Amber: 'Na die eerste kus waren we ontzettend kief.' Fabrizio: 'Maar Amber speelde *hard to get*, want toen we naar huis gingen, zei ze: verwacht niet dat dit wat gaat worden.'

Amber: 'Ik kwam net uit een kutrelatie en had me voorgenomen even single te zijn. Maar thuis had ik het alleen maar over Fabrizio, dus mijn vriendinnen zeiden: doe niet zo koppig en ga naar die jongen toe. Ik woonde in Rotterdam en hij in Amsterdam. Ik heb hem gebeld en gezegd: ik kan in veertig minuten op Amsterdam Centraal staan. Als jij er dan bent, hebben we een date. En hij stond er, met een roos in zijn hand. Sindsdien zijn we altijd samen geweest.'

Fabrizio: 'Ook al ging Amber niet lang daarna een paar maanden naar Indonesië.'

Amber: 'Dat was heel intens, maar ook romantisch, met liefdesbrieven en Skype-dates met pizza en wijn. Jammer dat die romantiek bij jou is weggeëbd.'

Fabrizio: 'Maar het avontuur niet!'

Amber: 'Dat is ook wel de rode draad in onze relatie. We settelen nu iets meer, met onze dochter op komst, maar we hebben ook net een tweede huis in Italië gekocht. Het avontuur blijft altijd.' ▶



Overdag zat ik de hele tijd gniffelend met mijn telefoon bij het zwembad

Schrijfster **Marloes** en business development director **Kelvin** ontmoetten elkaar op een tequila-avond in een café in Portugal. Gelukkig konden ze zich dat allebei een dag later nog herinneren. Inmiddels zijn ze veertien jaar samen en hebben ze twee dochters.

Marloes (35): 'Het was een ordinaire zon-, zee- en zuip-vakantie in 2007. Die bewuste avond was er een jongen die mij zeer hardnekkig probeerde te versieren en niet doorhad dat dat 'm niet ging worden. Ik werd knettergek van hem. Toen Kelvin langsliep, vroeg ik hem of hij mij wilde helpen van deze gast af te komen.' Kelvin (35): 'Ik sloeg mijn arm om Marloes heen en vroeg die jongen wat hij precies probeerde bij mijn vriendin.'

Marloes: 'Die jongen vertrok meteen en de rest van de avond heb ik met Kelvin gekletst, want hij bleek hartstikke leuk! Aan het einde van de avond probeerde hij me te zoenen, maar hij moest het toch echt doen met mijn wang.'

Kelvin: 'Had ze ineens principes.'

Marloes: 'Alsof ik aanvoelde dat deze anders was.'

Kelvin: 'Mijn vrienden hadden dat ook wel door. Mijn vriend Guido zei meteen over Marloes: daar moet je werk van maken.'

Marloes: 'Gelukkig liet Kelvin zich niet uit het veld slaan en vroeg hij mijn nummer. We begonnen te sms'en en zo zat ik overdag bij het zwembad de hele tijd met mijn telefoon in mijn hand te gniffelen. Een paar dagen later kwam alsnog die eerste zoen.'

Kelvin: 'Marloes ging iets eerder dan ik naar huis, dus op haar laatste avond zocht ik haar op in haar hotel.'

Daar ontmoette ik haar hele familie. Best apart, maar ik werd met heel veel Brabantse gezelligheid ontvangen.' Marloes: 'Van een relatie was toen nog niet echt sprake. We hadden het leuk, maar er werden verder weinig woorden vuilgemaakt over hoe nu verder.'

Kelvin: 'Maar thuis ging het praten door op msn.'

Marloes: 'Mijn hart maakte steeds een sprongetje als ik zag dat 'Kelmo met een berg emoticons' online kwam.'

Kelvin: 'Kort daarna ging ik met mijn moeder naar New York om mijn zus op te zoeken.'

Marloes: 'En ik ging naar New York voor mijn beste vriend, een bizar toeval. We zagen elkaar na Albufeira dus voor het eerst weer op Schiphol.'

Kelvin: 'In New York zijn we op date gegaan en daarna was het wel echt aan.'

Marloes: 'Dat eerste jaar waren we niet normaal klef.'

Kelvin: 'Marloes woonde destijds in Maastricht en ik in Spijkenisse, en ze ging na een maand samen ook nog een halfjaar naar Praag. Dat je voor vijftien euro naar Praag kon vliegen, kwam heel goed uit.'

Marloes: 'Dat we elkaars vakantieliefde zijn, blijft onze running gag. Toen we trouwden, had Kelvin dan ook als verrassing geregeld dat Batiste het nummer *Vakantieliefde* kwam zingen.'

Kelvin: 'Dat was een duur geintje. En het was niet eens de echte Batiste!'

Marloes: 'De bewuste kroeg in Albufeira bestaat nog steeds en mijn ouders hebben op een halfuur rijden daarvandaan een appartement gekocht. Wellicht dat onze dochters over achttien jaar daar ook de liefde van hun leven ontmoeten!'

Kelvin: 'Hou op, hoor...' •

interviews Marloes Berghage, fotografie Anne Claire de Breij, make-up Monique Brinkhorst, productie Jesse Donker, shirt Essentiel/Antwerp, shirt American Vintage

